

MARC MORET RICHT BELGISCHE FANCLUB OP VOOR 007

In het spoor van James Bond

OOSTENDE

Met een nieuwe James Bondfilm in de cinema weet superfan Marc Moret uit Bredene weer wat gedaan. Marc, beroepshalve instructeur voor treinbestuurders bij de NMBS, zag *Skyfall* ondertussen al twee keer, maar is vooral opgetogen dat hij zijn collectie rond 007 opnieuw uit kan breiden. Hij startte enkele maanden geleden ook met een Belgische fanclub voor de geheim agent.

LEEN BELPAEME

De zolder van Marc Moret is letterlijk een James Bond-heiligtom. In een tiental vitrinkasten staan honderden autotjes, rekwisieten uit de films en originele poppetjes van Bondfiguren. In andere kasten worden de flyers en boekjes zorgvuldig bijgehouden. Wat meteen opvalt, is dat de Bredenaar oog heeft voor detail.

Gouden revolver

«Deze polaroidcamera heb ik voor een prikke gekocht op de rommelmarkt, maar zo aangestapt met een laerstraat dat het exact lijkt als het toestel uit de films», zegt hij. Het absolute pronkstuk van de verzamelaar is de gouden revolver uit *The man with the golden gun*. «Er werden maar duizend exemplaren van gemaakt. Het is dus redelijk uniek. Ik ben ook trots op de Aston Martin DB5, een origineel autotje uit *Goldfinger* van 1964». Twintig jaar geleden begon Marc

DE ENIGE ECHTE JAMES BOND? SEAN CONNERY. HIJ IS EEN ECHTE GENTLEMAN

met zijn verzameling. «Van het een kwam het ander. Eigenlijk weet je op dat moment niet waar je aan begint. Je kan nooit alles hebben van Bond, er zijn immers veel spullen gemaakt. Via eBay komen nu veel producten naar boven die ooit gemaakt zijn rond de film. In de jaren zestig kon je je bijvoorbeeld recht inleven in de levensstijl van James Bond. Er waren een modelijn, schoenen en zelfs toiletartikelen zoals 007 Hair Tonic.»

Bondgirls

De Bredenaar is elke dag bezig met zijn filmheld. «Ik zag mijn eerste James Bondfilm *Live and let die* in 1973. Roger Moore speelde toen Bond en ik was onmiddellijk



Marc Moret, voorzitter van de Belgische James Bond-fanclub, heeft zijn zolder omgebouwd tot een klein museum rond de Britse geheim agent. Foto: Mollat

verkocht.» Moret ontmoette de acteur nog een maand geleden en stond ook al oog in oog met veel Bondgirls. «Carole Bouquet is volgens mij de mooiste, maar ze is absoluut niet sympathiek. Caroline Munro is dat dan weer wel. Ik heb ook de twee Belgische Bondgirls al ontmoet. De eerste was Bettina Le Beau en dan was er nog Beatrice Libert, blijk hij terug. Marc Moret bezocht al tal van plaatsen waar de films werden

opgenomen. Het zijn er zelfs te veel om op te noemen, maar hij heeft toch een top drie. «In Puckert bevindt zich in de baai van Phang Nga het James Bond Island, in Japan heb ik de vulkaan bezocht waarin zich de schuilplaats van Ernst Stavro Blofeld bevond. Ook de watervallen van Brazilie waren schitterend. Deze prachtige locatie werd uitgekozen voor Moonraker. Het is fantastisch een op dezelfde plaatsen te staan als Bond.»

En dan de hamvraag: wie is voor Marc de enige echte James Bond? «Sean Connery. Zonder twiifel. Hij is een echte gentleman met klasse waarvoor enkel de duurste producten goed genoeg zijn. Dat begint nu jarrer genoeg stilaan te verdwijnen. Daniel Craig heeft niet meer echt de klasse.» Enkele maanden geleden startte Marc een Belgische fanclub op. Meer info over de club vind je op www.james-bond.be.